

Kasteelheer in Spanje

Zijn vermogen verdiende hij met de oprichting van Beter Bed, inmiddels mag *Albert Diks* zich al tien jaar kasteelheer noemen. In het Noord-Spaanse La Bisbal, nabij Girona, kijkt hij met zijn vrouw *Margo Vereijken* vanuit zijn Castell d'Empordà uit over een sprookjesachtig heuvellandschap.

„In de jaren '70 wilde *Salvador Dalí* het kasteel kopen, maar omdat hij met schilderen wilde betalen, ging de koop niet door”, vertelde *Albert Diks*. „Zoals je begrijpt had de voormalige eigenaar daar later erg veel spijt van.”

Diks bouwde het kasteel uit de dertiende eeuw om tot een luxe viersterrenhotel.

„In Nederland was ik in de gevangenis beland als ik muren uit 1400 zou uithakken voor grote raampartijen. Maar wij wilden het 'buiten naar binnen halen'.” En zo sluiten moderne elementen naadloos aan op het middeleeuwse kasteel. „Wat oud is, hebben we gerestaureerd, maar niets is in oude stijl nagebouwd. Het is hier niet de Efteling.”

Alle vertrekken zijn bijzonder smaakvol ingericht. *Albert* en *Margo* kochten tijdens hun reizen spullen voor het mooiste kasteelhotel van Spanje. „Vroeger woonden hier zeevaarders die ook van alles meebrachten van hun verre reizen”, zei *Margo*. „De kleden komen uit Argentinië, de vloer uit Marokko en deze antieke Chinese panelen passen ook helemaal uit de tijd van dit kasteel.”



■ *Albert Diks* en *Margo Vereijken* voor hun Spaanse kasteel.

FOTO'S: JEROEN VAN DER WEIJDEN

ten de beste Nederlandse jazzartiesten zoals *Ruud Jacobs*, *Rita Reys*, *Peter Beets* en *Tineke Postma* invliegen. „Ik ben gek op jazz en deze muziek past heel goed bij dit hotel”, reageerde *Diks*, die met zijn Castell d'Empordà als eerste buitenlander werd onderscheiden als beste restaurateur van Catalonië.

■ Chef-kok *Joost Ruiten* ...culinair paradijs...



■ Jazztoppers *Francien Jeroen Vierdag*, *Jasper Bloen* en *Joost Patocka*.

Sta
JOURNAA
journaal@telegraaf.nl / fax: 020-5

PETRUS-PROEVERIJ VAN VEI

Het is moeilijk om niet over geld te praten als je Château Petrus mag proeven. Zo kost een fles Petrus 2005 omstreeks 2300 euro. Wijnkoper *Xavier Kat* van wijnhandel Okhuysen schonk er liefst drie van tijdens een kapitale Petrusproeverij in het hoofdstedelijke Amstel-park.